

agenda

Kerkdiensten

Iedere zondag	zondag	9.30 en 16.30 uur
Eerste Kerstdag	dinsdag 25 december	9.30 en 16.30 uur
Oudjaarsavond	maandag 31 december	19.30 uur
Nieuwjaarsdag	dinsdag 1 januari	10.00 uur

Overige activiteiten

Kinderkerstfeest	woensdag 26 december	10.00 uur
Kinderbijbelclub	iedere zaterdag	10.30 uur

Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente, zo de Heere wil.



elimkerk

contact

Elimkerk
Waterdaal 1
3817 GV Amersfoort

(033) 461 64 38
evangelisatie-elimkerk@klikSAFE.nl
www.prekenelimkerk.nl



- ◆ de liefde van God
- ◆ interview met dominee Visscher
- ◆ kinderkerstfeest
- ◆ agenda

◆ **welkom in de elimkerk!**

◆ **lees snel verder!**

de liefde van God

Ben u ook somber? Denkt u ook dat het niet zo goed gaat met ons land? Wat is er veel verdriet. Wat zijn er veel een-zame mensen. Er is helaas weinig lief-de. Sommige men-sen haten elkaar verschrikkelijk. Wat is dat erg. Zou dat niet anders kunnen?

Er zijn mensen die denken dat alles van-zelf anders wordt. De crisis gaat wel een keer over. Maar het gaat natuurlijk niet vanzelf. Als we niets doen, wordt de el-lende alleen maar groter. In de politiek probeert men ons land weer op de rails te krijgen. Misschien lukt het. Niemand weet dat. Maar wie maakt ons gelukkig? Echt gelukkig? Wie brengt echt het goede?

Kerstfeest is een christelijk feest. Dit feest gaat over de geboorte van de Heere Jezus, ongeveer 2000 jaar geleden. De Heere Jezus kwam uit de hemel. Hij woonde bij God, Hij was God. Hij kwam naar de aarde om de strijd aan te binden tegen het kwaad, de dood en de zonde. Daarvoor werd Hij geboren in Bethlehem. Daarom werd Hij ook gekruisigd op Golgotha. Door Zijn

lijden en sterven heeft Hij de dood en de zonde overwonnen. Hij werd geboren om mensen te redden en te helpen. Dat heeft Hij ook gedaan. Steeds weer opnieuw.

Jezus is de Zoon van God. Hij werd door Zijn Vader, gezonden naar de aarde. Op deze aarde heeft Hij gelegen in een kribbe, een voerbak. Zeer armoe-dig waren de om-standigheden. Toch was de komst van Jezus in deze wereld een boodschap van Gods lief-de voor zondaren. Die boodschap ho-ren we ook vandaag in het Evangelie.

Er is veel verdriet. Ook in uw leven. Men-sen kunnen elkaar haten. We haten ei-genlijk ook God. God stuurde echter Zijn Zoon. Dat noemt de Bijbel Gods lief-de. Kerstfeest gaat over Gods liefde voor een zondige wereld. *“Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig-geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”* (Joh. 3:16)

interview met dominee Visscher

Waarom is de Bijbel belangrijk?

De Bijbel is het meest gelezen boek op de aarde. In de Bijbel vinden we goede antwoorden op vrij-wel alle vragen. Neem eenzaamheid. Veel men-sen worstelen daarmee. De Bijbel wijst ons op de kerk en op God. De kerk is een gemeen-schap van mensen die samenkomt om naar de Bijbel te luisteren en om elkaar te helpen. De christe-lijke gemeente kent eigenlijk maar heel weinig eenzaamheid.



Wat doet u eigenlijk als predikant?

Een predikant mag de Bijbel aan mensen uitleggen. Dat gebeurt in de kerkdienst. Jonge mensen krijgen nog extra onderwijs vanuit de Bijbel. We noemen dat catechisatie. In een kerkdienst wordt gebeden, gezongen, geprekeerd en geluisterd. Alles is steeds gericht op Gods heilsboodschap in deze wereld. Die goede boodschap mogen predikanten aan men-sen vertellen. Het Kerstfeest wijst op de geboren Christus. Hij kwam naar de aarde om zondaren te redden. Ook vandaag wil Hij zondaren redden. Dat is de belangrijkste boodschap van de kerk.

Wat doet u nog meer als predikant?

Naast het werk in de kerk bezoek ik ook leden van de kerk. We houden ook andere samen-komsten, bijvoorbeeld alleen voor ouderen. Ook zijn er verenigingen voor jonge mensen. Verder ben ik ook vader van een gezin. Mijn vrouw en ik hebben zeven kinderen. Onze oudste dochter is ernstig gehandicapt. Daar mogen we voor zorgen. Dat zien we ook als een opdracht van God.

Is het werk van predikant mooi?

Het is het mooiste werk wat er is. Je mag mensen wijzen op de grote rijkdom van het Evan-gelie. Evangelie betekent ook goede boodschap. We leven in best moeilijke tijden. De kerk heeft een goede boodschap voor mensen. Het gaat in die boodschap om red-ding door Jezus. Hij kwam om mensen die ongelukkig zijn door de zonde weer gelukkig te maken. Jezus is de goede Herder. Hij zoekt het verloren schaap. Ook vandaag.

antwoordbon

Wilt u meer weten over de Bijbel? Geef dan hieronder uw wens(en) aan door één of meerdere hokjes aan te kruisen.

- een gratis Bijbel
- een gratis schriftelijke Bijbelcursus
- een gratis Bijbelcursus op cd-om
- een gratis Bijbelcursus via e-mail
- een persoonlijk gesprek

U kunt uw wens ook doorgeven via het e-mailadres op de achterzijde van deze folder.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Graag deze bon sturen naar:
Folder Elimkerk
Hoevelakenseweg 90
3784 WJ Terschuur

kinderkerstfeest

Wij nodigen u van harte uit voor het kinderkerstfeest op Tweede Kerstdag (10.00 uur).

Het kinderkoor van de Elimkerk zal dan voor ons zingen en er zal een kerstverhaal worden verteld. Uw kinderen zijn daarom ook van harte welkom. Na afloop mogen zij een boek uitzoeken. Voor u staat na de bijeenkomst koffie en thee klaar en is er gelegenheid om de kerk te bezichtigen.

Uitnodiging

- Kinderkoor
- Kerstverhaal
- Gratis kinderboek