

agenda

Kerkdiensten

Iedere zondag zondag 9.30 uur en 16.30 uur

Eerste Pinksterdag zondag 19 mei 9.30 uur en 16.30 uur

Tweede Pinksterdag maandag 20 mei 9.30 uur

Overige activiteiten

Kinderbijbelclub iedere zaterdag 10.30 uur

Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente, zo de Heere wil.



vanuit de

elimkerk

contact

Elimkerk

Waterdaal 1
3817 GV Amersfoort

(033) 461 64 38
evangelisatie-elimkerk@klikSAFE.nl
www.prekenelimkerk.nl



Pinksteren



interview met familie De Jong



antwoordbon



agenda

welkom in de elimkerk!



lees snel verder!

Pinksteren

Wat betekent Pinksteren eigenlijk? Het woord komt van een Grieks woord en betekent vijftigste. Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren. Vandaar deze naam. Pinksteren is een christelijk feest. We kunnen erover lezen in de Bijbel. Op deze dag denken we na over de komst van de Heilige Geest.

De Bijbel vertelt ons dat ongeveer 2000 jaar geleden in Jeruzalem de Heilige Geest is uitgestort. De volgelingen van de Heere Jezus hebben toen kracht ontvangen om de boodschap van het Evangelie aan alle volken bekend te maken. Door de kracht van de Geest hebben de leerlingen van Jezus dat gedaan. Ook vandaag gaat dat nog door.

De christelijke kerk is vanaf de pinksterdag steeds meer gaan groeien. Eerst werden Joodse mensen volgelingen van Jezus. Later werden ook heidense mensen tot God bekeerd. Het Evangelie is over de hele wereld bekend geworden. Er wonen nu meer dan twee miljard christenen op aarde. Mensen hebben de goede boodschap van God gebracht, de Heilige Geest

opent de harten van zondige mensen zodat ze ernaar luisteren.

Ook vandaag werkt de Heilige Geest. Er zijn veel mensen die Hem kennen in hun leven. De Geest gebruikt daarvoor de Bijbel. Hij gaat wonen in het hart van mensen. Dan krijgt de Bijbel de belangrijkste plaats in ons leven. We willen dan alles van de Bijbel weten. De Bijbel geeft antwoorden op alle belangrijke vragen van het leven. Bijvoorbeeld op de vraag: waarom leef ik eigenlijk?

Het is belangrijk dat de Geest ook komt wonen in úw hart. Daarvoor wil de Geest de prediking van de Bijbel gebruiken. Komt u ook naar onze dienst? Daar wil de Heilige Geest zondaren onderwijs geven. In de Bijbel kunt u dat lezen. *En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest* (Handelingen 2:4a).



Ds. W. Visscher

interview met familie De Jong

Op Robijnweg 17 in de wijk Dorrestein woont de familie De Jong. Het gezin bestaat uit vader Arie, moeder Marjon, Arnoud (14), Henno (13), Joanne (11), Colinde (7) en Pieter (3). Iedere zondag bezoekt de familie De Jong de twee kerkdiensten in de Elimkerk.



Wat betekent voor jullie de zondag?

Elke zondag lezen wij 's morgens aan tafel Psalm 92. Daarin kun je lezen wat de betekenis is van de zondag. Wij ervaren de zondag als een feestdag, een rustdag waarop het jachtige leven even tot stilstand komt en waarop tijd en ruimte is voor elkaar. Op deze rustdag neemt het naar de kerk gaan een belangrijke plaats in.

Hoe ervaren jullie de kerkgang?

We vinden het fijn om als gezin naar de kerk te gaan. Ook voor de kinderen is het belangrijk om iets te horen over wat God in de Bijbel tot ons zegt. We stimuleren hen daarom ook om tijdens de preek aantekeningen te maken. Thuis praten we dan met de kinderen na over de preek. Dan blijkt dat ook de jongere kinderen best veel terug kunnen vertellen. Dat komt mede doordat onze dominee de Bijbel in eenvoudige woorden uitlegt, zodat ook kinderen het kunnen begrijpen. En dat is waardevol: we gaan niet naar de kerk om er alleen maar te zijn, maar om er iets te leren vanuit de Bijbel. Om er als gemeente rondom Gods Woord samen te zijn.

antwoordbon

Wilt u meer weten over de Bijbel? Geef dan hieronder uw wens(en) aan door één of meerdere hokjes aan te kruisen.

- een gratis Bijbel
- een gratis schriftelijke Bijbelcursus
- een gratis cd-rom
- een gratis Bijbelcursus via e-mail
- een persoonlijk gesprek

U kunt uw wens ook doorgeven via het e-mailadres op de achterzijde van deze folder.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Graag deze bon sturen naar:

Folder Elimkerk
Hoevelakenseweg 90
3784 WJ Terschuur

(vervolg interview)

Op welke manier zijn jullie nog meer betrokken bij de gemeente?

Arnoud en Henno gaan in het winterseizoen elke maandagavond naar catechisatie. Ook bezoeken zij iedere twee weken op vrijdagavond de jeugdvereniging. Daar denken jongelui met elkaar na over de Bijbel en over andere actuele onderwerpen. Arie is zelf leidinggevende op een van de jeugdverenigingen. Het is gezellig en je merkt telkens weer dat de boodschap van de Bijbel indruk maakt. Joanne zit op het kinderkoor van de kerk. Marjon doet vrijwilligerswerk binnen de gemeente. Ieder gezinslid draagt op zijn of haar manier zo een steentje bij aan het 'gemeentezijn'.

Wat zouden jullie tot slot nog willen zeggen?

Dit is natuurlijk maar een kort interview. Misschien hebt u nog vragen of opmerkingen. Spreek ons gerust eens aan als u ergens meer over wilt weten!